

Sportinger

#1

“Iedereen is
belangrijk, daar
hameren we op.”

JARTAZI

04

Chris Espeso Nunez

EN OOK • Steven Schürmann • Fans • Steven De Proost / 7C Solarparken
Chris Van Trappen • Column • Het Collectief



SOMNIS
bedding

SLAAPCOMFORT
100% MADE IN
LOKEREN

Daknamstraat 89, 9160 Lokeren
tel. 09 295 82 16 | www.somnis.be | info@somnis.be



SC LOKEREN - TEMSE

COLOFON Sportinger #1

Verantwoordelijke uitgever

SC Lokeren - Temse
www.sporting.be
info@sporting.be

Vormgeving

Kim Speleman

Eindredactie

Cindy De Kegel

Redactie

Klaas Van de Putte
Jürgen Van Loo
Brent De Borger
Dirk Bossers
Robin Neerinckx
Tony Van Hoyer
Kwinten Van Campenhout
Bjorn Haegeman

Fotografie

Dirk Ongena
Johnny De Ceulaerde
Kim Speleman

Concept en realisatie

newmonkeys

www.newmonkeys.be

Advertenties

sales@sporting.be



#1 / INTRO

Eindelijk, het is zo ver!

Het eerste seizoen van SC Lokeren - Temse gaat van start. Na de hectische periode sinds de aankondiging van onze nieuwe ploeg zijn er bergen werk verzet. We hopen dat dit spoedig zijn vruchten zal afwerpen en dat we met z'n allen het voetbalplezier op Daknam kunnen terugvinden. Dat is onze grote doelstelling voor dit seizoen. We willen als club ook opnieuw de banden aanhalen met al onze supporters, iets wat goed lijkt te gaan lukken onder impuls van het Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel. Ik wil bij deze dan ook iedereen bedanken die hier zijn steentje heeft toe bijgedragen. Ik ben vol vertrouwen dat we aan het begin staan van iets moois. En wie weet welke successen onze club de volgende vijftig jaar zal oogsten. Wij zijn er alvast bij van in het begin, fantastisch toch?

Hans Van Duysen

voorzitter SC Lokeren - Temse

Hans



“Als speler wil je toch gewoon in zo’n fantastisch stadion spelen.”

Chris Espeso Nunez

Chris Espeso Nunez

De man die aankomend seizoen de netten zal schoonhouden bij SC Lokeren - Temse is niemand minder dan Chris Espeso Nunez. De 26-jarige doelman met Spaanse roots komt mee over van KSV Temse. Met zijn ijzige kalmte en een grote down-to-earth mentaliteit is hij sowieso een belangrijk sluitstuk in deze kersverse ploeg.

• Brent De Borger •

Welkom op Daknam, Chris! Wat was je eerste indruk hier?

“Oh geweldig hé! Als speler wil je toch gewoon in zo’n fantastisch stadion spelen. Én niet te vergeten, een prachtige grasmat om op te voetballen. In mijn jeugd jaren heb ik hier wel eens een wedstrijd gespeeld en nadien ben ik ook een keertje als supporter tijdens de bekerwedstrijd tegen Diegem Sport komen kijken. Ik had toen nooit gedacht dat ik hier zoveel jaar later effectief zelf zou spelen.”

Heb je getwijfeld toen je het nieuws hoorde of was je meteen mee met het verhaal?

“Ik heb mezelf toch wel eerst even de vraag gesteld of dit

goed was voor mijn carrière, want plots speel je dan toch voor een klinkende naam. Ben ik goed genoeg daarvoor? Of gaan ze een andere doelman zoeken? Gelukkig hebben ze heel snel het vertrouwen in mij bevestigd en dat doet enorm veel deugd. Ik zal er dan ook alles aan doen om dat vertrouwen niet te schaden en zo lang mogelijk bij Lokeren - Temse te blijven.”

Je gaat hier plots voor heel wat volk spelen, brengt dat stress met zich mee?

“Het zal even wennen worden, maar voor zoveel volk kunnen spelen, dat is alleen maar positief. Vroeger speelden we voor nog geen honderd man en dat gaan er nu plots duizend zijn, of misschien zelfs

wel meer. Dan kan je echt van de twaalfde man spreken. Ze waren trouwens al op post tijdens de oefenwedstrijd tegen Sint-Niklaas. Toen waren de fans nog 'maar' met 400, maar dat was echt al een groot verschil. Je voelt die steun ... Zalig!"

Er zijn heel wat nieuwe spelers bijgekomen. Hoe is de sfeer in de groep nu?

"De sfeer in de nieuwe groep is echt top. Ongelofelijk hoe iedereen elkaar begrijpt en aanvoelt. We lachen hier ook heel wat af, wat alleen maar positief is. Uiteraard alleen op de gepaste momenten, want tijdens de training moet er vooral ernst zijn. Het is gewoon een hele goeie groep en ik ben ervan overtuigd dat we er iets moois van kunnen maken."

"De supporters kunnen ons pushen en wij gaan zeker vechten voor hen, beloofd!"

Chris Espeso Nunez

Van welke spelers verwacht je dat ze gaan schitteren?

"Het kan niet afhangen van één speler, iedereen moet gewoon schitteren. We zijn een team. Alle 21 spelers moeten zich 100 procent voor Lokeren - Temse geven. Alleen dan zullen we als één geheel op ons sterkst zijn, zodat we kunnen roteren en vechten voor elkaar. Iedereen is belangrijk, daar hameren we op."

Waar liggen jullie ambities voor dit seizoen?

"Om te beginnen moeten we nederig zijn en met de voetjes op de grond blijven. We gaan iedere match met lef aangaan en zoveel mogelijk punten proberen te sprokkelen. Als we uiteindelijk in de top 5 kunnen eindigen, zou dat heel mooi zijn voor een eerste seizoen. Wat er daarna volgt, dat zien we wel, maar dan zal de druk waarschijnlijk wel hoger liggen."

Stel, je mag nu één speler - carte blanche - naar Lokeren - Temse halen. Wie komt er dan?

"Oei oei, dat is moeilijk. Er zijn zoveel goeie spelers! Maar als ik echt zou mogen kiezen, dan ga ik toch uit respect voor deze mooie club een icoon terughalen: Killian Overmeire. Het zou toch fantastisch zijn mocht die hier weer kunnen sjotten hé!"

Waar is de passie voor het voetbal ontstaan?

"Ik zeg altijd dat ik geboren ben met een Barça-shirtje aan (lacht). Mijn papa is een enorme fan en van zodra het kon, heeft hij mij in een blauw-rode outfit gestopt. Hij was zelf ook voetballer en heeft dus de voetbalmicrobe én de liefde voor FC Barcelona doorgegeven aan mij."

Tot slot, heb je nog een boodschap voor de supporters?

"Ik wil hen nu al massaal bedanken voor de steun die ze ons al hebben gegeven tijdens de wedstrijden. Ik hoop echt dat ze dat een heel jaar kunnen doen, zowel uit als thuis, want we rekenen op de steun van onze twaalfde man. Zij kunnen ons pushen als het nodig is en wij gaan zeker vechten voor hen, beloofd!"

..

Heeft u het unieke boek
"50 Jaar Sporting Lokeren"
nog niet?



Nog steeds te verkrijgen in de clubshop voor en na de thuiswedstrijden of via info@sporting.be

Van Steenlandt Charlotte

21 jaar

LOKEREN

JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?

“De allereerste wedstrijd die ik volgde in het Daknamstadion was op 31 augustus 2013. Dat was Sporting Lokeren – KV Oostende.”

HOE BEN JE OP DAKNAM OF TEMSE TERECHT GEKOMEN?

“Onze vroegere overbuurman Etienne Neyrinck was steward bij Sporting Lokeren. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de eerste keer mee ging naar het stadion.”

HÉT ALLERMOOIESTE VOETBALMOMENT?

“Het moment dat me zal bijblijven is de dag van #wijzijnlokeren. Wat een droevige dag moest zijn, degradatie naar 1B, werd een prachtige, leuke en zeer emotionele dag. Allen in colonne van de markt naar het stadion en de wedstrijd winnen met 3-1. Het gevoel van de verbondenheid zal me voor altijd bijblijven.”

KOM JE ALLEEN OF IN GEZELSCHAP?

“Nu kom ik samen met vrienden naar de voetbal. Cedric Aper en ikzelf hebben een abonnement en kunnen niet wachten tot de bal opnieuw rolt op Daknam!”

FAN VAN
Games of Thrones

BESTE NUMMER 10 OOIT?
Lionel Messi

FAVORIETE VOETBALTERM
Hatrick

Weibel Laurent

47 jaar

TEMSE

JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?

“Mijn eerste wedstrijd op Temse was de kampioenenmatch in 2de provinciale in 1984.”

HOE BEN JE OP DAKNAM OF TEMSE TERECHT GEKOMEN?

“Mijn (wijlen) stiefpa heeft mij de microbe doorgegeven, en daar zal ik hem altijd dankbaar voor blijven.”

HÉT ALLERMOOIESTE VOETBALMOMENT?

“De wedstrijd KSV Bornem – KSV Temse in het seizoen 2008/2009. We werden kampioen in 4de klasse door daar te gaan winnen. In het klassement behaalden we 59 punten, 3 meer dan KSV Bornem. Ik werk in Bornem en de hele week mocht ik horen dat Bornem ons ging opeten. De maandag na de titel was mijn wraak zoet, toen mijn sjaal en klak van KSV Temse in de winkel omhoog hing.”

KOM JE ALLEEN OF IN GEZELSCHAP?

“Momenteel is mijn partner in crime mijn broer Davy Amelinckx. We zullen regelmatig wel eens vrienden vanuit Temse meebrengen naar de voetbal in Lokeren.”

FAN VAN
Caraïben

BESTE NUMMER 10 OOIT?
Zinédine Zidane

FAVORIETE VOETBALTERM
Cornalty



“Kleinschalig
beginnen **en**
dan verder
uitbouwen
is mijn motto.”

Steven De Proost

© Johnny De Ceulderde

Steven De Proost

Met Steven De Proost heeft onze club een bestuurder in huis die van wanten weet. Als SC Lokeren - Temse hetzelfde parcours kan afleggen als zijn bedrijf 7C Solarparken, dan staat er ons nog veel moois te wachten. Hij wil echter niet te snel gaan en een goede basis leggen waarop we langzaam maar zeker verder kunnen bouwen. Een kennismaking met een echte selfmade man ...

• Jürgen Van Loo •

Steven werd in 1974 geboren in Ninove. Ondanks het feit dat hij niet van de streek is, heeft hij een heel lange geschiedenis bij het voormalige Sporting Lokeren.

In 1981 verscheen van zijn hand reeds een lezersbrief in De Sportinger om zijn toenmalige helden (Hoogenboom, Larsen, Mommens en Lubanski) aan te moedigen. Het was zijn sympathie voor die kleinere ploeg, toentertijd steeds outsider voor de titel, die hem richting Daknam stuwde. Hij is al die jaren een fervente supporter geweest en heeft Roger Lambrecht meermaals getipt en overtuigd om enkele interessante spelers aan te trekken die hij bij het nabijgelegen OHL aan het werk zag. Vorig seizoen was zijn sympathie voor de mensen aan het bewind echter snel bekoeld en heeft hij slechts enkele matches bijgewoond. Zijn passie voor Sporting was ech-

ter zo groot dat hij geen moment twijfelde om mee in het nieuwe verhaal te stappen als investeerder-bestuurder.

Steven houdt zich samen met Alain Vereecke bezig met het sportieve beleid. Kort na de aankondiging van de nieuwe club werden enkele gerichte versterkingen binnengehaald. Er werd vooral gezocht naar ervaren spelers en jonge talenten uit de streek, liefst met een Sporting-verleden. Zo wordt gehoopt dat onder andere Seppe, Cyronn, Gil en Preben onze ploeg naar een hoger niveau kunnen tillen. Steven had een plaats bij de top vijf op het oog, maar door de promotie van Mandel is dat nu een top vier plaats geworden. Hij wil wel benadrukken dat we realistisch moeten blijven. Temse eindigde vorig seizoen net boven de degradatieplaatsen en verschillende

spelers van toen zitten nu nog steeds in onze kern. Samen met de de versterkingen mag er wel een gezonde ambitie zijn.

“Dit seizoen zal er ééntje worden van vallen en **hopelijk snel terug opstaan.**”

Steven De Proost

“Als club gaan we echter nog veel moeten leren tijdens het eerste seizoen. Er is door de gekende omstandigheden veel voetbal-knowhow verdwenen en dat moet opnieuw opgepikt worden. Hopelijk maken we niet teveel fouten maar dit is zeker niet uitgesloten. De vier investeerders zijn allen heel operationeel bezig wat niet de oorspronkelijke bedoeling was. Dit seizoen zal er ééntje worden van vallen en hopelijk snel terug opstaan. Het wordt een soort proefjaar waarbij we sportief een duidelijke stap vooruit willen zetten.” Steven is vooral ook benieuwd hoe we het gaan doen tegen bijvoorbeeld Ronse dat in feite een proploeg is met veel Fransen in de ploeg en die twee keer per dag trainen. Ook wordt het uitkijken naar Ninove, pas gepromoveerd, maar met onder andere Koen Persoons in de rangen. Ninove wordt geleid door de vroegere eigenaar van Denderleeuw dat toen onder zijn bewind naar Eerste

Nationale is gepromoveerd. Steven is er zich dan ook van bewust dat er serieuze tegenstanders in onze reeks zitten.

In het dagelijkse leven staat Steven, als CEO, aan het hoofd van 7C Solarparken dat in Duitsland op de beurs staat genoteerd met een beurswaarde van om en bij de 220 miljoen euro. Het bedrijf ontwikkelt zonne-energieprojecten en koopt daarnaast ook bestaande zonne-energieparken op om daarvan het rendement te verbeteren. Hij richtte dit bedrijf zelf op in 2008 met 12.500 euro aan eigen kapitaal en sindsdien kent het een steile groei. Steven werd begin 2018 door het Europese CEO Magazine verkozen tot “Best CEO in the European Solar Industry”. Momenteel beheert 7C Solarparken een geïnstalleerd vermogen van 215 MegaWatt, verspreid over heel Duitsland. Dit komt ongeveer overeen met 700 voetbalvelden bedekt met zonnepanelen. Deze bevinden zich op grote gebouwen en gronden die geen andere bestemming vinden. De eigenaars van deze gebouwen of gronden kunnen rekenen op huurgeld of korting op hun energiefactuur. 7C Solarparken haalt op zijn beurt zijn inkomsten uit de verkoop van die groene stroom aan de netwerkbeheerders. Het bedrijf genereert jaarlijks een cash flow van 35 miljoen euro en onderscheidt zich van zijn concurrenten door het super efficiënte beheer van al die zonneparken. Onlangs werden ook twee windparken gekocht.

Binnenkort wordt een 10 hectare groot project in het Gentse aangekondigd. Dit project moet hét referentieproject van 7C Solarparken voor Vlaanderen/België worden om de activiteiten naar ons land uit te breiden. 7C Solarparken is dan ook op zoek naar grote gebouwen in de regio om nieuwe projecten te ontwikkelen.

..

S silverfin

connected accounting

Het cloudplatform voor de succesvolle accountant van vandaag én morgen.

Realtime data. Geautomatiseerde reporting. Focus op samenwerking. De juiste toolkit om nieuwe adviesverlening te ontwikkelen.



www.silverfin.com



Steven Schürmann

“Op het veld moeten we **vanaf de eerste minuut strijden** als elf bloeddorstige leeuwen.”

Steven Schürmann

Het is woensdag 19 augustus. In de kantine van VW Hamme komt Steven Schürmann binnen. Onze nieuwe 'captain of the team' scoorde eerder op de avond een fantastisch doelpunt dat Sporting naar de tweede overwinning leidde in evenveel wedstrijden in het oefenprogramma van het seizoen 2020-2021. De ervaren 32-jarige centrale verdediger geeft ons een inkijk in het leven als speler van SC Lokeren - Temse.

• Robin Neerinx •

HOE OMSCHRIJF JE JOUW VOETBAL-CARRIÈRE TOT OP DE DAG VAN VANDAAG?

“Ik heb mijn hele jeugdopleiding genoten bij KV Mechelen. Daar groeide ik door en zat ik enkele keren in de kern van het eerste elftal in Eerste Klasse. Ik maakte er ook de vereffening mee. Nadien maakte ik de overstap naar FCV Dender, waar ik twee jaar profvoetballer was. Nadien koos ik ervoor om te voetballen op een iets lager niveau en ook een carrière naast het veld uit te bouwen. Ik maakte de overstap naar SK Sint-Niklaas, waar ik negen jaar speelde. Vervolgens ging ik naar KSV Temse en ben ik nu heel blij speler te zijn van SC Lokeren - Temse.”

WAT VIND JE ERVAN OM SPELER TE ZIJN

VAN SC LOKEREN - TEMSE?

“Ik vind het geweldig. Het enthousiasme dat ik ervaar, zowel op als naast het veld, is iets wat ik nog nooit meemaakte. De passie en het vuur bij de fans, het bestuur en vrijwilligers is enorm. Bij mijn voormalige clubs was er ook wel een achterban aanwezig, maar hier ademt de hele club Lokeren.”

HET DAKNAMSTADION: WAT WAS JOUW EERSTE INDRUK?

“Fantastisch! In mei kregen we voor het eerst een rondleiding op Daknam. Als je dan ziet dat Killian Overmeire dertig meter groot is, bij wijze van spreken, dan kan je daar enkel respect voor hebben. De grote en nieuwe tribunes, de fitnessruimte, trainingsvelden, douches, ...

zijn allemaal heel professioneel. Je ziet meteen dat de hele accommodatie 1A waardig is en dat dit stadion daar in de toekomst ook wel zijn plaats opnieuw zal innemen.”

“Het is een verhaal dat we **samen** schrijven.”

Steven Schürmann

WAT MOGEN DE SUPPORTERS VERWACHTEN QUA RELATIE MET DE SPELERS?

“Het is de bedoeling om heel dicht bij de supporters te staan. Ik moet bij wijze van spreken spelers tegenhouden om niet bij de supporters te gaan na een wedstrijd. Ik wil als kapitein van de ploeg iets teruggeven aan de supporters. De kwaliteit van professioneel voetbal kunnen we misschien niet teruggeven, maar wel het voetbalplezier. We moeten na de wedstrijd een pint kunnen pakken met de supporters.”

WAT ZIJN JOUW DOELSTELLINGEN OP INDIVIDUEEL VLAK EN IN TEAMVERBAND?

“Als individu wil ik een goed seizoen draaien, maar in onze groep zijn er eigenlijk geen individuen. We moeten proberen als team om elke thuiswedstrijd de drie punten op Daknam te houden, en om op verplaatsing minstens een punt mee te nemen. Op verplaatsing zullen we waarschijnlijk vaak thuiswedstrijden spelen, dus het is een verhaal dat we samen schrijven met de

supporters, en bij uitbreiding de hele club. Ik ben ervan overtuigd dat we onze twaalfde man elke wedstrijd nodig hebben om ons naar de overwinning te schreeuwen.”

WIE WAS VROEGER JOUW VOETBALIDOOL?

“Als centrale verdediger keek ik op naar Jaap Stam. Hij was een beenharde verdediger die risicoloos en onopvallend speelde. Ik heb ook veel respect voor Mijat Maric. Als je ziet hoe goed en onopvallend die speelde, en toch altijd bij de top 3 van de beste spelers van Lokeren was ... chapeau! Hij was altijd heel rustig aan de bal en verdedigde goed uit. Ik kon er echt van genieten om hem te zien spelen.”

WAT ZIJN JOUW VASTE GEWOONTEN OF RITUELEN VOOR DE WEDSTRIJD?

“Ik doe altijd op hetzelfde tijdstip mijn scheenbeschermers aan én in een vaste volgorde. Ik stap altijd eerst met mijn linkerbeen het veld op en drink voor elke wedstrijd en tijdens de rust een Nalu energiedrank.”

WAT ZEG JE ALS KAPITEIN NET VOOR DE WEDSTRIJD WANNEER JE MET DE SPELERS IN EEN KRING STAAT?

“Ik zeg dat iedereen elk duel voor de volle 110% moet aangaan. Ik zeg ook dat we geen individuen zijn, maar één team. Op het veld moeten we vanaf de eerste minuut strijden als elf bloeddorstige leeuwen. Het is makkelijker om de wedstrijd te beginnen als je het eerste duel wint, anders loop je meteen achter de feiten aan. Als kapitein van de ploeg ben ik ook 90 minuten aan het praten op een voetbalveld. Ik ben een verlengde van de coach, en dat verwacht hij ook van mij.”

••

N.V. GROEP CARPENTIER BELGIE



De stemmen van de wedstrijd

Je hoort hen vóór, tijdens en na de wedstrijd, maar je ziet ze niet (altijd). Wie zijn nu de stadionspeakers van Sporting Lokeren-Temse? Wij spraken met Ben Philips en Bjorn Haegeman die in het nieuwe verhaal met dezelfde passie de microfoon ter hand nemen.

DE 'OUDE ROT'

De stem van Ben Philips klinkt ons niet onbekend in de oren. Hij neemt reeds een drietal jaren de taak van stadionomroeper op zich. "Ik kreeg toen een telefoontje van Peter Laureys die mij kende van bij de Lokerse Feesten," steekt Ben van wal. "Peter en ik werkten er jaren samen in de infostand toen ik nog met de rode fez op het hoofd 'de feesten' presenteerde. Hij vroeg me om als back-up te fungeren voor Vic Van Avermaet. Het publiek wat enthousiasmeren, zoals dat zo mooi heet. Vermits ik al 43 jaar op de planken sta als acteur, presentator en zanger ben ik sowieso gepassioneerd door entertainen.

Alle deeltakken wil ik graag uitproberen en ervan proeven. De toffe momenten bij deze vorm van presenteren, zijn uiteraard de momenten waarop je een doelpunt kan aankondigen.

Bjorn

Als dat een belangrijke goal is, kan je daar nog wat weer animo en begeestering in verwerven. Het publiek dan de familienaam van een speler horen schreeuwen, terwijl je als stadionomroeper enkel de voornaam roept, is toch telkens weer kicken. Een minder moment was natuurlijk de laatste thuiswedstrijd onder de naam Sporting Lokeren. Dan stond ik echt met de tranen in mijn ogen de afkondigingen te doen."

HET 'GROENTJE'

Bjorn Haegeman is sinds dit seizoen dan weer nieuw achter de microfoon op Daknam. Ook hij werd door Peter Laureys gecontacteerd om als back-up te fungeren, ditmaal voor Ben. "Het was op een vrijdag ergens begin september toen ik tussen het lesgeven door merkte dat ik een sms en een voicemail had ontvangen van Peter met de groeten van voorzitter Hans Van Duysen. Hij vroeg om om twee dagen later Ben te vervangen als stadionomroeper aangezien hij verhinderd was en Vic geen tijd meer vond om de taak nog verder op zich te nemen," vertelt Bjorn. "Ik heb Peter toen teruggebeld en gezegd dat het OK was. Net als Ben kan ik teren op voldoende ervaring in het presenteren en het acteren, maar een voetbalmatch van de



nodige en specifieke commentaar voorzien, is voor mij toch compleet nieuw en wellicht niet zo evident als het lijkt, bedacht ik mij achteraf. Er becroop mij een lichte vorm van stress moet ik eerlijk bekennen. De zaterdag heb ik Ben gebeld voor enkel tips en hij stelde me onmiddellijk gerust. De zondag stond ik voor het eerst achter de microfoon in het Daknamstadion."

TIPS EN TRICKS

Ben en Bjorn zijn het er beiden roerend over eens dat het omroepen niet 'zomaar eventjes gedaan wordt'. "Het moet ronduit goed gebeuren," verklaren ze allebei. Ben vervolgt: "Wat ik heel belangrijk vind, is dat ik de naam van iedere speler correct probeer uit te spreken. Al zitten er af en toe toch wel echte tongbrekers tussen. Ook de namen van de scheidsrechters correct uitspreken, is voor mij belangrijk. Al sinds mijn 16de ben ik actief als scheidsrechter en heb ik dus zeer veel affiniteit met die mensen. Ik floot jaren veldvoetbal en begon dan met een carrière als zaalvoetbalscheidsrechter (futsal), waarbij ik toch met enige trots mag zeggen dat ik de top heb bereikt. Zo mocht ik drie jaar na elkaar de finale van de play-offs fluiten, met onder meer een Action 21 Charleroi - Forcom Antwerpen voor 4500 dolle fans in een sporthal. Ook in het volleybal ben ik reeds drie jaar actief. Een zware kwetsuur noopte mij hiertoe. Toch revalideerde ik om daarna nog twee seizoenen veldvoetbal, futsal en volleybal te combineren. Afgelopen zomer werd ik dan door Voetbal Vlaanderen gevraagd om opleider voor de refs te worden. Als ex-ref, en dus tegenwoordig als observator voor de scheidsrechters, durf ik wel een

Ben

keer bij hen aan te kloppen om te vragen hoe ik hun naam juist moet uitspreken. Ze zijn daar echt wel dankbaar voor."

Bjorn deelt de visie van Ben. "Ik vind het evenzeer belangrijk om alle namen zo correct mogelijk uit te spreken, zo ook van de bezoekende ploeg. Het getuigt van sportiviteit en respect voor de tegenstander. De ploegafgevaardigde van de tegenpartij kan hierbij een belangrijke rol spelen. En zoals Ben zegt, moet je soms kunnen afstappen op de juiste personen om zo voldoende informatie te verzamelen voor de aankondigingen. Een goed contact met de mensen en het reilen en zeilen kennen van alles, zijn hierbij onontbeerlijk. Het gaat vaak over letterlijk en figuurlijk 'de weg kennen'."

VOLGENDE SPORTINGER

Met uitzondering van de coronaperikelen, kan het dit seizoen behoorlijk druk zijn voor de beide stadionspeakers aangezien ze ook voor het 1B-broertje van Club Brugge, namelijk Club NXT, met thuisbasis in Daknam, werden gevraagd om de presentatie op zich te nemen. Dat, alsook over hun illustere voorgangers, de sfeer in het 'omroeperskot' en hun supportersgehalte, lees je in de volgende Sportinger.



Het Collectief geeft mee vorm aan het nieuwe verhaal.



Als je aan iets nieuws begint, is het steeds zoeken om je juiste rol te zoeken in dat nieuw verhaal. Dat is bij het Collectief niet anders en dat zal gedurende dit eerste seizoen niet veranderen. Met dit gegeven in het achterhoofd trachten we toch al een aantal zaken te realiseren. Daarnaast zijn we er steeds om op de supporters hun vragen te antwoorden of deze door te spelen naar het bestuur. Hierbij al even een overzichtje van zaken die we in steun van of dankzij ondersteuning van het bestuur hebben gerealiseerd.

• Dirk Bossers •

Het away boekje

Het idee van dit boekje ontstond op onze eerste en tot dusver enige Collectief-ontmoeting in het Daknamstadion. Enkele aanwezigen waren vanaf het begin heel enthousiast om dit initiatief verder uit te werken. We willen onze supporters (indien toegelaten door Covid-19) kennis laten maken met onze reeksgenoten op een profniveau-waardige manier. Verder zal je nog tal van leuke weetjes vinden in ons magazine. De lay-out wordt verzorgd door Newmonkeys, die ook instaat voor de Sportinger. Ook als Covid-19 het nog niet zou toelaten meteen op verplaatsing te gaan, is dit toch een leuk hebbeding om de tegenstanders te leren kennen.

We bedanken ook graag onze reeksgenoten en tevens sponsors die het ontwerp hebben mogelijk gemaakt. Het magazine zal te koop aangeboden worden aan 5 euro per stuk. De opbrengst gaat integraal naar het Collectief WZG, die het op zijn beurt herinvesteert in de club (sfeeracties/ verfraaiingswerken, ...).



Foot&fun restyle

Binnen het Collectief werken we met werkgroepjes die over zaken nadenken en proberen om de voorstellen mee gestalte te geven. Zo kwam er uit een werkgroep het idee om het supporterscafé eens te restylen. Wat weg mocht, werd uitgebroken, een laagje verf, kortom het geheel terug wat aantrekkelijker maken. Omdat we toch in een nieuw verhaal zitten, werd ook aan een nieuwe naam gedacht. Hiervoor is een poll gehouden onder de supporters. De nieuwe naam zal dan ook bekend gemaakt worden bij de heropening of een moment dat we daarvoor gaan voorzien. Dit project wordt ondersteund door het bestuur, waarvoor dank. We vragen aan Bart Boodts die mee aan de wieg stond van de restyling vanwaar dit idee komt.

Bart, wat is de uiteindelijke betrachting? Een leuke plek voor de wedstrijddagen of meer?

“De nieuwe honk zal vooral op wedstrijddagen moeten bruisen zowel voor, tijdens als na de match. Het moet de voetbalsfeer terug uitademen van de grote dagen en iedereen in de juiste mood naar de match begeleiden.”

Denk je dat het vernieuwde café voor verbondenheid kan zorgen, waar het Collectief zo hard naar tracht?

“We zijn ervan overtuigd dat er een grote vraag is naar een centraal gelegen plaats waar iedere

supporter zich thuis voelt en waar iedereen ons DNA kan ruiken en voelen! We gaan dit o.a. vorm geven door passende begeleidende muziek, filmpjes van supporters vroeger en nu en historische matchen die worden afgespeeld.”

Is er een specifieke leeftijdsgroep waar je op mikt of juist niet?

“In eerste instantie willen we vooral de ‘actieve’ supporters betrekken en zal er bekeken worden hoe we natuurlijk andere behoeften kunnen opvullen voor de supporters die iets rustiger willen genieten, zonder de allerjongsten te vergeten natuurlijk.”

Tot slot, hoe belangrijk is het voor het Collectief dat het bestuur volop meegaat in dit project?

“Wij zijn het bestuur enorm dankbaar voor de openheid waarmee ze werken! Omdat we van bij de start nauw zijn betrokken met het bestuur is het evident dat we in dit project ook zullen samenwerken. Door samen te investeren, zijn we ervan overtuigd dat we snel als club terug zullen groeien. Dit is een unieke kans om met de gehele gemeenschap Lokeren en Temse en bij uitbreiding de hele regio terug op de kaart te zetten.”

Ik neem aan dat het eerste pintje zal smaken in de vernieuwde supportershonk?

“En het tweede, derde, ...”

Nast deze twee projecten hebben we ook de voorloper van de Sportinger mee tot stand gebracht. De Sportinger 2.0 werd in krantvorm bij de mensen thuis in de bussen gebracht, terwijl de vrijwilligers een ontbijt kregen aangeboden. Ook trachten we vanuit het Collectief de supporters in deze bizarre tijden zoveel mogelijk sportief nieuws te brengen rondom de wedstrijden. Ondersteunend werken naar en voor het bestuur en club en tegelijk de supporters zoveel mogelijk info bezorgen en verenigen blijft onze kerntaak. We kijken dan ook uit naar het moment dat we fysieke zaken kunnen gaan organiseren voor de supporters, want voetbal blijft, naast een competitiesport, voor velen toch ook vooral een sociaal gebeuren. Een vereniging als de onze mag blij zijn met zoveel ondersteuning, waarvoor we iedereen dan ook hartelijk danken.

Chris Van Trappen

Chris Van Trappen (63) passeerde in het verleden al vaak als trainer op Daknam. Dat was evenwel altijd als lid van de technische staf van de tegenstander. Zo was Van Trappen jarenlang T2 bij AA Gent. Als hoofdcoach verdiende de minzame zestiger zijn strepen bij provinciale en amateurploegen uit de streek. Vanaf dit seizoen kiest hij doelbewust (opnieuw) voor de rol als assistent-coach en rechterhand van Karel Fraeye en wil hij meeschrijven aan het nieuwe verhaal van Lokeren - Temse.

• Klaas Van de Putte •

WELKOM OP DAKNAM, CHRIS. DAT JE NAAM BIJ SOMMIGEN EEN BELLETJE DOET RINKELEN IS WELLICHT NIET ZO VERWONDERLIJK. JIJ DRAAIT IMMERS AL EEN HELE TIJD MEE IN HET VOETBALWERELDJE EN DAN VOORNAMELIJK IN ONZE STREEK.

“Dat is inderdaad waar, mijn roots liggen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Ik heb zelf 20 jaar gevoetbald in de regio Zottegem en



ben momenteel al 28 jaar aan de slag als trainer. Ik was heel lang hoofdtrainer bij verschillende clubs uit de streek, vooral in eerste provinciale. Daarnaast heb ik ook heel veel voldoening beleefd aan mijn periode bij AA Gent. Jarenlang was ik er actief als assistent. Ik maakte er twee trainers mee: Trond Sollied en Georges Leekens, twee heren die men hier in Lokeren ook goed kent. Bij de Buffalo's had ik ook het beloftenteam onder mijn hoede. Een mooie tijd met toch wel unieke ervaringen.”

ZIJN ER NOG AMBITIES OM HOOFDTRAINER TE WORDEN?

“Het doet deugd hier te zijn, want ik ken heel veel spelers en mensen uit de omkadering. Ook hier in Lokeren vind ik stilaan maar zeker goed mijn weg. Hoofdtrainer wil ik echter niet meer worden. Dan komt er immers wel heel veel op je af. Geef mij maar het werk dat wat meer in de luwte gebeurt. Het voetbalwereldje blijft me intrigeren. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk, dit project spreekt me enorm aan, het heeft zeker potentieel.”

NA 28 JAAR WERKZAAM TE ZIJN ALS T1 EN T2, MOET JE WEL EEN MAN ZIJN MET EEN DUIDELIJKE VOETBALFILOSOFIE?

“Mijn voetbalfilosofie? Die is in de loop van de jaren wel wat geëvolueerd. Dat kan ook moeilijk anders, het hele voetbal is in een kwarteeuw heel wat veranderd. Ik wil hier zeker niet voor mijn beurt spreken, want Karel is de man die de keuzes maakt, maar persoonlijk vind ik dat het fysieke aspect een steeds grotere rol speelt in het hedendaagse voetbal. Misschien nog meer in de amateurreeksen dan op het hoogste niveau. Bij de profs kan iemand met

een geweldige technische ingeving en een flits een wedstrijd nog wel eens beslissen. In de reeks waar wij aantreden is dat veel moeilijker en is het veel meer de fysieke kracht die beslist wie uiteindelijk aan het langste eind trekt. Tot de laatste minuut voluit kunnen gaan, dat is echt extreem belangrijk.”

“Het doet
deugd
hier te zijn.”

Chris Van Trappen

JIJ KENT DE AMATEURREEKEN ALS JE BROEKZAK. IDEEAAL GEPLAATST DUS OM IN TE SCHATTEN WAAR DIT LOKEREN - TEMSE OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN MOET KUNNEN EINDIGEN.

“Ik ben hier nog maar pas en wil dus geen boude uitspraken doen. Eerlijkheidshalve: ik hoor wel geruchten in kringen van onze tegenstanders: zij zien Lokeren - Temse absoluut als dé te kloppen ploeg. Ik vind het nog veel te vroeg om dat bij te treden, maar op basis van wat er was en vooral ook van wat er is bijgekomen, denk ik wel dat we zeker bovenaan moeten kunnen meedraaien. Dat zijn we ook verplicht aan de fans. Als we op het einde van het seizoen in de rechterhelft van de rangschikking eindigen, dan zou dat toch een afknapper zijn.”

••

Mijn eerste keer!

• Kwinten Van Campenhout •

Vrijdag 18 september 1998. Het was mijn zevende verjaardag en als verjaardagscadeau mocht ik met mijn papa mee naar het mythische Daknamstadion om de helden van Sporting Lokeren tegen Club Brugge te zien spelen.

Het is meer dan twintig jaar geleden, maar de avond staat haarscherp in mijn geheugen gegrift. Om 19.00 u. stipt deed ik de sjaal die ik van mijn nonkel en tante kreeg aan, pakten we onze fiets uit het tuinhuis en reden we in de richting van de grote lichten.

Ik was als klein manneken overdonderd door de zee mensen die ik daar zag en ik keek mij de ogen uit. Met een cola – nu is het bier – in de hand trokken we naar de oude tribune (volgens mij stond er toen een gewone tribune op de plaats van de hoofdtribune) en zaten we vol spanning te wachten. Thuis was ik door mijn ouders al de hele week voorbereid dat de mogelijkheid bestond dat Sporting deze match niet zou winnen. Kwestie van mijn enthousiasme wat te temperen en mij op een eventuele teleurstelling voor te bereiden.

Toen ik de spelers op het veld zag komen, geloofde ik absoluut niet dat het kon mislukken. Wie kon er immers op tegen reuzen

zoals Chris Janssens en de oppermachtige Jan Koller? Het viel mij ook direct op dat Patrice Zere zijn kuiten zo dik waren dat hij zijn kousen amper omhoog kreeg. 'Dit komt wel in orde', dacht ik. Na 62 minuten knalde Pascal Dias de 1-0 tegen de netten. En toen Jantje Koller net voor het einde de 2-0 tegen de netten prikte, kon mijn geluk niet meer op. Sporting won en sindsdien ben ik verliefd op de witte truike, zwarte broekskes en gele kousen die mij zoveel vreugde, vriendschap en ook diep verdriet hebben gegeven.

Naar het schijnt heb ik heel de weg naar huis dolenthousiast gezongen (toen werd er na een overwinning 'an der schönen blauen Donau' gedraaid) en op mijn fietsje de overwinning gevierd.

Het zal nog lang duren eer we terug zo'n match tegen Club Brugge mogen spelen. Ik hoop dat het tegen dat mijn pasgeboren dochter zeven jaar wordt zover kan zijn en ik ook een nieuwe generatie de ongelooflijke liefde voor de club kan bijbrengen.

Die sjaal heb ik nog altijd. Hij is al wat verweerd en er zit al een gaatje in, maar hij gaat mee in mijn kist.

••

Geef meer zichtbaarheid aan uw bedrijf.
Laat zien wie u bent. Vergroot uw
naamsbekendheid en spring uit de massa.

newmonkeys
grafisch ontwerp

Drukwerkpartner van SC Lokeren - Temse



SCOREN

met uw drukwerk?

Drukwerk, Print- & Copyservice

Ervaring, kennis en kwaliteit in een hypermodern machinepark

Dorp-West 21 • 9080 Lochristi • T 09 337 02 10 • info@printenco.be

WWW.PRINTENCO.BE